

## Doel: Zeeland door Evert

Een van de DOELEN van de meirit was een bezoekje aan DOEL, het spookdorp onder de rook van Antwerpen. DOEL twee was een bezoek aan de vlakbij DOEL gelegen Hedwigepolder, die zoals snode politici hebben bedacht binnen enkele jaren onder water wordt gezet. DOEL drie een tocht door Zeeuws Vlaanderen, waar velen van ons nooit eerder zijn geweest.

De start was in Tholen, net over de grens tussen Noord-Brabant en Zeeland. Koffie + appeltaart zoals altijd een enkele nieuwelingen. Het prachtige weer (eindelijk) lokt uiteindelijk een dikke twintig liefhebbers en nieuwsgierigen naar de DOELEN van deze dag.

De onderkoning van Tholen Jan III Overbeeke reed ons eerst via Huybergen, Woensdrecht (waar tientallen Fokkers staan te wachten op een nieuwe baas) en Ossendrecht (voormalige legerplaats der cavaleristen) naar Antwerpen. Door de Waaslandtunnel (in een prachtige gesloten optocht) en het havengebied naar DOEL. Eens een bloeiend Vlaams dorp met ene heuse staminee, nu niets meer. Allemaal dicht gespijkerde ramen, een decor voor een spaghetti Western.



Verzamelen bij restaurant du Bois op Tholen



Doel - een Belgisch spookdorp dat plaats moet maken voor de haven

Staande op de dijk bedacht ik: waarom heeft Antwerpen een haven nodig? Zo ver van open zee. De Belgen hebben toch al Zeebrugge en Oostende. Bovendien kan alles toch ook via Rotterdam. Dicht gooien die hap, laat Antwerpen aan de diamantairs. Dagdromen, snap ik ook wel en kan natuurlijk niet. Toch een memorabel moment, voor 't laatst door die Hedwige.

Dan de uitsmijter met 3 eiers zo stond het op de kaart van het restaurant Het Verdronken Land van Saefinge. Een struise Utrechtse, door de liefde naar deze uithoek verhuist, bediende ons en meldde en passant dat de hoenders het zwaar hadden met het leggen van zoveel eiers.

Met goed gevulde magen dan de toer door Zeeuws Vlaanderen, de geboortestreek van ons aller Ron de Poorter (Waterlandkerkje). Ooit gehoord van dorpen als Griete, Pal, Zaamslag of Vogelwaarde. Nu dus wel. Prachtige bochten, mooie stuurweggetjes, kortom een plezier voor motards.



Restaurant 'Het Verdronken Land' - lekker lunchen op het terras

Na een korte stop in Sas van Gent (ook nog nooit geweest) door de Westerscheldetunnel naar het eindstation: Kapelle. Onderweg nog even door 's Heerenhoek gereden, de woonplaats van oud fiets wereldkampioen Jan Raas. Nee jammer genoeg Raas niet gezien. Die vertoont zich nooit meer in 't openbaar. Wij wel dus en al brommend.

Het was een mooie, lange (misschien bietje te lange) rit. Zeker voor pensionado zoals schrijver dezes. Na bijna 600 km en twee keer tanken toch met een goed gevoel huiswaarts gekeerd. De meirit dus met drie DOELEN.



De Hedwige polder - binnenkort onder water gezet; zonde van het mooie landschap